

GROENE GORDEL MAGAZINE

GROENE
GORDEL
MAGAZINE
IS EEN PUBLICATIE
VAN TOERISME
VLAAMS-BRABANT

#6 VOORJAAR 2014 - FIETSEN - WANDELEN - CULTUUR - CULINAIR - LOGEREN - GESCHIEDENIS

Laat je verleiden

DOOR DE GROENE GORDEL

FIETS DOOR
DE DROMERIGE
DIJLEVALLEI

SCHILDERACHTIG
WANDELEN TUSSEN
MAGNOLIA'S

NAAR TONEEL
IN EEN KASTEEL

UITNEEMBARE
WANDEL- EN
FIETSKAART



ONTDEK DE
Groene Gordel
VLAAMS-BRABANT



WWW.TOERISMEVLAAMSBRABANT.BE

INHOUD

#6 VOORJAAR 2014



6

6 Het Kasteel van Gaasbeek komt tot leven



8 Gezellige café's met de brouwer aan de tapkraan



10
**VOLKSE
GELUIDEN**

10 Authentieke volksinstrumenten in Gooik



11 Neem een souvenir mee uit de Groene Gordel



12 Ontspanning met kleurrijke jachthavens en boottochtjes



14 Verhuis mee met het Africamuseum



17 Ontdek het Hageland



18 Herdenk de oorlogsgruwel met Onderweg naar Flanders Fields



21 Draven door de Dijlevallei



22 Toegankelijke wandelpaden in Meerdaalwoud



24 In deze sfeervolle B&B's komen dromen uit



26 Magnolia's in de Groene Gordel

De Groene Gordel, een streek met stijl

Hoe weet je dat de lente in de Groene Gordel echt begonnen is? Als de eerste magnolia's uit hun knop barsten in de Plantentuin van Meise en hun heerlijke geur verspreiden nog voor er bladeren aan de bomen zijn. Volg de Magnoliawandeling en dat laatste restje wintermoetheid ben je zo kwijt.

De sierlijke bloemen lijken wel uit een sprookje gerukt en daarvoor zit je helemaal goed in de Groene Gordel. De sprookjesburcht bij uitstek komt helemaal tot leven: het Britse kunstenaarscollectief WildWorks tovert het Kasteel van Gaasbeek om tot een spel van performance, licht en schaduw, muziek en verbluffende kostuums. Een opera waar je midden in staat.

Heel andere muziek weerklinkt in Gooik tijdens het folkfestival Gooikoorts. En wist je dat het unieke Volksinstrumentenmuseum boven volkscafé De Cam bezoekers uit heel de wereld lokt die de klanken van vergeten instrumenten als een ratel of een klompviool willen horen? Een publiekstrekker, net als het Afrikamuseum in Tervuren. Maar dat is gesloten voor renovatie. Of toch niet, want de bekendste collectiestukken duiken op de gekste plaatsen op.

In dit voorjaarsnummer van het Groene Gordel Magazine krijg je een pak inspiratie voor een onvergetelijke trip. Van de mooiste logeeradresses met een boeiend verhaal tot goedlachse bierbrouwers die je graag zelf een frisse pint tappen. Van spannende ruiterroutes tot de mooiste wandel- en fietswegen die je ook met de rolstoel kan doen.

Tot binnenkort
in de Groene Gordel.

MONIQUE SWINNEN

Voorzitter Toerisme Vlaams-Brabant



Tips uit de Groene Gordel

Van de levende kathedralen van het Zoniënwood en het Meerdaalwoud tot de exotische bloemenpracht van de Plantentuin van Meise. Van de machtige kastelen zoals die van Gaasbeek en Beersel tot de plezierbootjes op het Kanaal Leuven-Dijle. De Groene Gordel biedt zoveel groen, rust en geschiedenis in het hart van het land, net buiten Brussel.



KALENDER

In de Groene Gordel bruist het van de activiteiten: een zomers volksfeest, een swingend festival, een processie, een culinaire belevingsdag, noem maar op. Noteer deze data alvast in je agenda!

29-31 MAART
Carnaval, Halle

31 MEI - 1 JUNI
Open kerkendag

4 APRIL - 8 MEI
Lente in het kasteel,
Groot-Bijgaarden

15 JUNI
Opening wandelnetwerk
Pajottenland, Galmaarden

21 APRIL
Sint Veroonsmars,
Lembek (Halle)

22 JUNI
Sint-Paulus-
paardenprocessie

1 MEI
Start vaarseizoen
Vlaams-Brabantse
kanalen

27-29 JUNI
Rozenfeesten Coloma,
Sint-Pieters-Leeuw

3 MEI
Lambiekfeest, Beersel

4-6 JULI
Volksmuziekfestival
Gooikoorts, Gook

29 MEI - 1 JUNI
ArTiesTenToer, Tervuren

22-27 AUGUSTUS
Druivenfeesten, Overijse

18 MEI
Dag van het Park

WANDELEN EN FIETSEN Dankzij het fietsnetwerk Vlaams-Brabant kan je eindeloos knooppunten combineren, en het aantal wandelpaden is amper te tellen. Het is dus onbegonnen werk om alle fiets- en wandelroutes op deze kaart aan te duiden. Op de achterzijde van dit magazine vind je meer informatie.



Bos



Parken
en tuinen



Kasteel



Brouwerij



Brabants
trekpaard



Streek-
producten



Museum

Once upon a Castle

HET KASTEEL VAN GAASBEEK KOMT TOT LEVEN



De graaf van Egmond kocht het kasteel in 1565, maar lang kon hij er niet van genieten. Drie jaar later verloor hij zijn hoofd op de Grote Markt in Brussel.



Flamboyant, wereldreiziger, misschien een beetje gek. Markies Paul Arconati (1754-1821) deed in zijn tijd heel wat wenkbrauwen fronsen.



Excentriek was ze wel, die markiezin Arconati-Visconti (1840-1923) en maar goed ook. Dankzij haar kreeg het kasteel zijn uitbundige uitstraling.

Het Kasteel van Gaasbeek en zijn bewoners komen tot leven. Het Britse kunstenaarscollectief WildWorks kneedt de eeuwenoude herinneringen tot een betoverend spel van performance, licht en schaduw, met verbluffende kostuums en een prachtige soundscape. Een beleving tussen geschiedenis en poëzie.

In de handen van de Britse kunstenaars wordt het kasteel een levend organisme. In het labrynt van smalle gangen en donkere hoeken herbeleef je dramatische en intieme momenten uit de geschiedenis van het kasteel. Leef mee met de tragiek van graaf van Egmond, ontmoet de excentrieke wereldverbeteraar Paul Arconati en de hartstochtelijke markiezin Arconati-Visconti. Niet zomaar in een enscenering maar in een poëtische wereld waar

alles mogelijk is. Kijk maar niet te verbaasd als de gangwachter opeens een aria begint te zingen of de onthaaldame het bed van de markiezin opmaakt.

Soundscales

Modeontwerper Tim Van Steenberghe ontwierp de markante kostuums, componist Jeroen D'hoel zorgt voor de juiste soundscales. Een taak waar hij zich met passie van kwijt. Jeroen groeide op in de buurt van het kasteel en was er zowat kind



Afspanning Oud Gaasbeek



Chalet@Gaasbeek



Land van Gaasbeek



**LEKKERE
LUNCH-
ADRESSEN**

AFSPANNING OUD GAASBEEK

Kasteelstraat 37, 1750 Gaasbeek
+32 2 532 56 92 | info@oudgaasbeek.be
www.oudgaasbeek.be

CHALET@GAASBEEK

Kasteelstraat 34, 1750 Gaasbeek
+32 475 65 18 88
www.chaletgaasbeek.be

RESTAURANT MOLENSTEEN

Donkerstraat 20, 1750 Gaasbeek
+32 2 532 02 97 | info@molensteen.be
www.molensteen.be

LAND VAN GAASBEEK

Donkerstraat 41, 1750 Gaasbeek
+32 476 27 34 06
info@landvangaasbeek.be
www.landvangaasbeek.be

CAFÉ DE PAJOT Donkerstraat 26,
1750 Gaasbeek | +32 2 532 47 70

aan huis. 'Ik ben er tientallen keren geweest', vertelt de componist. 'Nog steeds voel ik me er thuis. Als ik door de gangen van het kasteel wandel, hoor ik in mijn hoofd de muziek van toen. De luitmuziek uit de zestiende eeuw, het klavecimbel van de 18^{de} eeuw, de liederen uit de 19^{de} eeuw.'

Tragiek en glamour

De drie hoofdbewoners roepen elk een eigen sfeer op. 'Het smartelijke verhaal van graaf

van Egmond, die in de 16^{de} eeuw tragisch aan zijn eind kwam. De man werd onthoofd. De bezoekers ontmoeten hem in een donkere kapel terwijl hij de laatste brief aan zijn vrouw schrijft. De muziek laat die sfeer herleven. Net zoals bij Paul Arconati, de wereldreiziger die het exotische opzoekt. De soundscape heeft hier oosterse invloeden. En dan heb je Marie Peyrat, de flamboyante markiezin Arconati-Visconti die het kasteel zijn glorieu-

ze uitstraling heeft gegeven. Ze hield van Wagner en ook dat zal je horen.'

Midden in de opera

De componist doet meer dan de historische muziek tot leven wekken. Zijn kasteelpartituren nemen de bezoeker mee naar vroeger maar ook naar vandaag in een bevreemdende wisselwerking van muzieklagen. 'Zodat de mensen kunnen wegdromen in dat landschap van klank, licht en theater. Eigen-

lijk maken we een opera, een totaalspektakel waar het publiek midden in zit.'

Van 20 april tot en met 9 november
Kasteelstraat 40, 1750 Gaasbeek
+32 2 531 01 30
kasteelvangaasbeek@vlaanderen.be
www.kasteelvangaasbeek.be



Soms smaakt een karaktervol bier beter na enkele jaren in de kelder. Maar een verse pint, recht uit de brouwketel, moet je zeker ook eens proberen. Heel wat brouwerijen in de Groene Gordel hebben een eigen gezellig café waar je de parelende brouwsels in primeur kan proeven. Vaak staat de brouwer zelf aan de tapkraan. Hij vertelt je fier alles over het brouwproces.



01 HOEVE- BROUWERIJ HOF TEN DORMAAL

Vader André en zonen Jef en Dries brouwen met hop, gerst en tarwe van eigen teelt. Proef hun – soms experimentele – bieren elke zaterdagmiddag in het gezellige cafeetje op de vierkantshoeve in Tildonk.

Caubergstraat 2 3150 Haacht
0477 51 59 91 | hofendormaal.com



03 MICRO- BROUWERIJ DEN TRIEST

Iedere eerste zondag van de maand laat brouwer Marc Struyf je fier zijn nieuwe brouwsels proeven in het warme gelegenhedencafé van de brouwerij. Alle bieren zijn volledig met natuurlijke ingrediënten gemaakt.

Trieststraat 24 1880 Kapelle-op-den-Bos | 0475 74 38 05
www.dentriest.be



02 BROUWERS- HOF HAACHT

De grote, koperen brouwketel voor de deur komt uit de brouwerij Haacht aan de overzijde van de straat. Ooit woonde de eerste brouwmeester in het statige herenhuis, vandaag kan je er alle bieren van de brouwerij proeven.

Provinciesteenweg 10, 3150 Wespelaar | 016 60 71 26
www.brouwershofhaacht.be



04 BROUWERIJ DE KROON

Vader Freddy en zoon Filip – allebei als doctors gespecialiseerd in bier – toverden de oude brouwerij De Kroon om tot een innovatief biercentrum. Zoon Peter is de commerciële kracht. In het Brouwhuis op de site kan je hun bieren Job, Delvaux en Super Kroon Pale Ale proeven.

Beekstraat 20, 3040 Neerijse
016 43 94 72 | brouwerijdekroon.be



BIER, EEN RONDJE VLAAMS-BRABANT

'Bier, een rondje Vlaams-Brabant' is een gratis, handige biergids boordevol inspiratie, bezoekerstips, weetjes, geschiedenis en adressen. De nieuwe editie ligt in de toeristische infokantoren of kan je bestellen via www.toerismevlaamsbrabant.be/publicaties.



VOLKSCAFÉ DE CAM

Je hoeft het binnenplein van deze authentieke Pajotse kroeg in Gooik maar over te steken en je staat tussen de vaten van geuzestekerij De Cam. Hier kan je echte lambiek proeven in een stenen kruik.

Dorpsstraat 67/A, 1755 Gooik
02 532 21 32 | www.decambelgium.be



BROUWERIJ DEN HERBERG

Als Bart Devillé en Ann Heremans niet aan het brouwen zijn, dan tappen ze hun vers gebrouwen bier in hun karaktervolle café in Buizingen.

O. de Kerchove d'Exaerdestraat 16,
1501 Halle | 02 308 36 56
www.denherberg.be



BRASSERIE 3 FONTEINEN

Achter Brouwerij 3 Fonteinen in Beersel baat Guido Debelder, broer van geuzesteker Armand Debelder, zijn brasserie uit. Alle bieren van 3 Fonteinen staan natuurlijk op de kaart.

Herman Teirlinckplein 3, 1650 Beersel | 02 331.06.52
www.3fonteinen.be



GASTHOF D'OUDE BROUWERIJ

Nergens smaakt een frisse Affligem beter dan op de kloostersite zelf. Dit gasthof is gevestigd in de oude melkerij van de abdij.

Abdijstraat 4, 1790 Hekelgem
0476 432 500
www.gasthofdoudelbrouwerij.be



HET LABO

Kris Smedts en Mieke Nijs brachten hun brouwerij Van Campenhout onder op de oude brouwerijsite De Biertoren in Kampenhout. Proef hun creaties in brasserie Het Labo, waar vroeger echt het labo van de brouwerij was ingericht.

Brouwerijstraat 23 F, 1910 Kampenhout | 016 22 64 66
www.brouwerijvancampenhout.be



LEUVEN EN VLAAMS-BRABANT, PLACES TO BE(ER)

Tijdens het laatste weekend van april zet bierhoofdstad Leuven alle tapkransen open. Verwacht je aan pittige proeverijen, bierwandelingen, brouwerijbezoeken en creatieve workshops. Top of the bill is het Zythos Bierfestival in de Brabantthal. Hier kan je het hele weekend lang ongeneeerd proeven van meer dan 500 bieren van wel 100 verschillende brouwers. Blijf gerust een nachtje slapen want de hotels en B&B's van de stad bieden speciale bierarrangementen aan. En er is meer: een maand lang vallen er in heel de provincie Vlaams-Brabant allerlei bieractiviteiten te beleven en brouwerijen te bezoeken. Dompel je onder in de wereld van mouten, gerst en gist tijdens deze smakelijke biermaand.

www.leuvenbierstad.be
verliefdopvlaamsbrabant.be/bier

Volkse geluiden

Al gehoord van een klompviool, een hommel of een ratel? Authentieke volksinstrumenten waarmee onze groot- en overgrootouders wonderlijke muziek maakten.

'Geld voor nieuwe instrumenten had de man in de straat niet, dus ging hij zelf aan het knutselen', vertelt Herman Dewit, muzikant en bezieler van het Volksinstrumentenmuseum in Gooik.

Boven het volkscafé De Cam stalen Herman en zijn vrouw Rosita hun indrukwekkende collectie oude muziekinstrumenten uit. De verzameling telt meer dan 400 stuks en is uniek. Van over heel de wereld zakken toeristen en liefhebbers af naar Gooik om een draailier, een rommelpot of een ander uitgestorven muziekinstrument te bewonderen en naar de klank te luisteren. 'Met afval maakten de mensen vroeger parels van instrumenten', legt Herman uit, terwijl hij een vreemdsoortig instrument dat op



PROEF DE GEUZE Combineer een ontdekkingsstocht in het Volksinstrumentenmuseum met een bezoek aan geuzestekerij De Cam aan de overzijde van de binnenkoer. En daarna proef je een echte lambiek in een stenen kruikje in volkscafé De Cam. Hier kan je ook een huifkartocht reserveren door de holle wegen van het Pajottenland. www.decamb.be



"Ons erfgoed aan muziekklanken in één uniek museum"



GOOIKOORTS. 4, 5 EN 6 JULI Het bewijs dat volksmuziek nog steeds kan ontroeren, opzweepen en aanzetten tot dansen? Op 4, 5 en 6 juli is Gooik het middelpunt van de internationale volksmuziekscene. Gooikoorts is een gezellig familievriendelijk festival waar jonge en ervaren folkgroepen hun ding doen. www.gooikoorts.be

een klomp lijkt uit de etalagekast neemt. 'Een oude klomp werd met wat creativiteit een klompviool. Een koehoorn, een sigarenkist, alle materiaal voldeed om er muziek op te spelen. Eeuwenlang deden mensen dat. Ze hadden geen geld om dure piano's of violen te kopen.' Herman is zelf muzikant. Hij stichtte eind jaren '60 't Klikske waarmee hij talloze bijna vergeten volksliederen liet herleven. 'En vaak kwamen mensen na een optreden naar mij met hun oude instrumenten. Zo is mijn verzameling begonnen.'

Recyclage

En net zoals onze voorouders maakt de muzikant vandaag in zijn atelier nog steeds instrumenten met recyclagemateriaal. Een snorkel wordt een dwarsfluit, een conservenblik en een pannelat worden een banjo, met voetspomp en rubberen handschoenen knutselt hij een doedelzak. 'Dat gebeurt nog in alle hoeken van de wereld. Als mensen geen centen hebben voor een instrument, maken ze het zelf. Want muziek, dat kan niemand missen.'

Meer info over Gooik op www.toerismevlaamsbrabant.be

GROENE GORDEL HEBBEDINGETJES

Neem een souvenir mee uit de Groene Gordel.

Hier alvast wat inspiratie voor een tof Groene Gordelgadget.



Het echte geuzeglas

Elke bierkenner zal het beamen: een echte geuze smaakt het best in een echt geuzeglas. Robuust en stevig in de hand liggend, zo hoort dat. Een krickbier mag in een wat speelser, ronder glas.

Te koop in Bezoekerscentrum De Lambiek, Gemeenveldstraat 1, 1652 Alsemberg.



Plantenaroma

Neem na je bezoek aan de Plantentuin Meise een reuzenaronskelk mee naar huis. Niet echt – hoe krijg je dat ding in de wagen? – maar als een mooi aquarelschilderij op een koffiekop. De Plantentuin heeft een collectie van zes koppen, telkens met een iconische plant op die je in de tuin kan ontdekken. Het gaat om de reuzenaronskelk, de koffiestruik, de sleutelbloem, de satansboleet, het groot rimpelmoss en de vliegzwam.

Te koop in de tuinwinkel van de Plantentuin Meise, Nieuwelaan 38, 1860 Meise



Een gids voor Gaasbeek

Met de museumgids van Gaasbeek – in handig A5-formaat – herbeleef je de woelige jaren en de glorie van deze magnifieke burch. Samen met markiezin Arconati Visconti wandel je alle kamers door.

Te koop in de museumwinkel, Kasteelstraat 40, 1750 Gaasbeek



Het speelgoed van weleer

Wie speelde er nog het bikkelspel op de speelplaats? En ken je de jojo nog? De houten tol? Het balletje dat je op een stok moest vangen? Het speelgoed van weleer roept herinneringen op bij de ouders en zijn nieuwe ontdekkingen voor de kinderen.

Te koop in de museumshop van het Sportimonium, Trianondreef 19, 1981 Hofstade.



Trendy paardenpostkaart

Stuur eens een origineel en trendy postkaart. Een serie zwart-witte of sepia postkaarten doen het dorp Vollezele van ruim een eeuw geleden herleven. Hier werden toen volop de beroemde Brabantse trekpaarden gefokt. Fiere paardenfokkers poseren naast hun indrukwekkende paarden, allebei strak in de lens van de fotograaf kijkend. Trekpaarden doen het publiek naar adem snakken op 'la fête du cheval belge'. En vier gespierde viervoeters trekken met gemak een ploeg door de velden.

Te koop in het Museum van het Belgisch Trekpaard, Oudstrijdersplein 4, 1570 Vollezele.



Koken met koolzaad

Vergeet olijfolie maar, de zachte smaak van koud geperste koolzaadolie geeft een subtiele tint aan elke bereiding. Zowel koud als warm. Probeer eens een lenteslaatje met koolzaadolie, of heerlijke koolzaadpesto. Koolzaadolie is rijk aan vitamine E en bestaat voor 93% uit onverzadigde vetzuren. Behoorlijk gezond dus. De familie Saerens van B&B Hof ter Vrijlegem teelt koolzaad op haar boerderij en toont je tijdens een boerderijbezoek hoe koolzaadolie wordt geperst. Wedden dat je geen andere olie meer wilt?

Te koop bij B&B Hof ter Vrijlegem, Boven Vrijlegem 41, 1730 Mollem.



Zin om de Groene Gordel helemaal met de fiets te verkennen? De Fietskaart Vlaams-Brabant telt 1800 kilometer fietsroutes die je dankzij de knooppunten eindeloos kan combineren. Het systeem is heel eenvoudig: teken je route op de kaart uit en noteer de nummers van de knooppunten waar je langs komt in de juiste volgorde. Daarna volg je met de fiets gewoon de route van nummer tot nummer, dus van knooppunt tot knooppunt, door de wegwijzers te volgen. De afstanden, hellinggraad, bezienswaardigheden, fietscafés en fietslogies staan netjes op de kaart of in het uitgebreidere boekje.

De fietskaart met bijhorende gids kost 9 euro. Te bestellen via www.toerismevlaamsbrabant.be.



Een pauze onderweg?
Deze fietscafés ontvangen
je met open armen.

INT GENIEP Baron Descampslaan 1,
3018 Wijgmaal. Knooppunt 31.

BRASSERIE HOF TER DIJLE
Keerbergenbroek 79, 3150 Haacht.
Knooppunt 22.

DE PERFECT Dorpplaats 2,
3190 Boortmeerbeek. Knooppunt 77.

DE WILG Langedonckstraat 25,
3190 Boortmeerbeek.
Tussen knooppunt 77 en 20.

CAFÉ MARITIME
Sas 3, 3150 Tildonk.
Tussen knooppunt 28 en 32.

CAFÉ DE WISSEL
Sint-Jansstraat 101, 3118 Werchter.
Tussen knooppunten 25 en 71.

CAFÉ DE BROUSSE
Kruineikestraat 33, 3150 Tildonk.
Tussen knooppunten 28 en 32.

CAFÉ 'T WERREK
Sint-Hadrianusstraat 1,
3018 Wijgmaal.
Tussen knooppunten 30 en 35.

Langs vliegende Vaart en dromerige Dijle



De Dijlevalleiroute volgt netjes de fietsknooppunten. Heel eenvoudig dus om zelf uit te stippelen en op pad te gaan. Wij vertrekken aan het Provinciedomein Kessel-Lo, vlakbij Dijlestad Leuven waar het Dijlewater in de middeleeuwen van onschatbare waarde was. Er werd immers bier

rand van het water. In het centrum staan we aan de oevers van de echte Dijle, onze kronkelende leidraad terug richting Leuven. We volgen het water langs het recreatiedomein De Nekker en via Rijnmenam bollen we over de grens van Keerbergen en Boortmeerbeek Vlaams-Brabant binnen. Helemaal autovrij.



van gebrouwen. Na zuivering, uiteraard. De herbergen en brouwerijen van de binnenstad verdrongen zich rond het kostbare water. We fietsen naar de Vaartkom waar de hoofdzetel van AB-Inbev symbolisch uitkijkt over het water. Het Kanaal Leuven-Dijle, dat hier vertrekt, wordt gevoed met Dijlewater. De eerste spade-steek werd gegeven in 1750 en daarmee is het kanaal één van de oudste van het land.

Autovrij en vlak

De vrachtschepen van weleer hebben nu vooral plaatsgemaakt voor dobberende plezierbootjes. We volgen het water stroomafwaarts en komen al snel op het autovrije jaagpad dat ons helemaal tot in Mechelen brengt, voorbij vijf parctjes van sluizen. Af en toe lonkt er een zonnig terras en er zijn meer dan genoeg haltes die de moeite waard zijn. Aan Kampenhout-Sas kan je het Witloofmuseum binnenstappen, een klein ommetje brengt je naar het Domein Hofstade en het Sportimonium, en net over de provinciegrens kom je langs dierenpark Planckendael.

De stompe Sint-Rombouts-toren kondigt die andere Dijlestad al van ver aan. De 25 kilometer zijn in een mum voorbij, want het is zalig vlak langs de

Rockin' Damiaan

In Tremelo en Werchter proeft de Dijle even van het Hageland. Klop gerust even aan bij Pater Damiaan. Hij zal niet thuis zijn maar zijn geboortehuis in Ninde, bij Tremelo, is een museum waar je het leven van de Grootste Belg herbeleef. Het merkwaardigste stuk is zeker de kist waarin de heilige in 1889 werd begraven en in 1936 per schip naar ons land werd gebracht.

Amper enkele kilometers verder kom je aan een heel ander museum. Het belevingscentrum Rock Werchter X is een ode aan het beste, grootste en tofste muziekfestival ter wereld. Kijk mee achter de schermen, herbeleef de hoogtepunten en dompel je onder in een vloedgolf van cijfers en weetjes.

De laatste tien kilometers brengen ons nog door het groen en de wijnhellingen terug naar Leuven en Kessel-Lo. Het bier wordt gelukkig niet meer met Dijlewater gebrouwen, want ons wacht een frisse pint op een terrasje.

De Dijlevalleiroute is 57 kilometer lang. Vertrek aan het Provinciedomein Kessel-Lo en volg de knooppunten 80, 33, 93, 31, 32, 28, 97, 20, 77, 54, 80, richting 93, centrumverbinding, 57, 64, 73, 22, 23, 25, 71, 72, 30, 35, 81, 80, richting 83 om terug naar het provinciedomein te fietsen.

DE DIJLEVALLEIROUTE

Leuven en Mechelen profileren zich allebei graag als Dijlestad. De rivier vormde eeuwenlang de slagader van beide steden. Vandaag biedt de Dijle vooral ontspanning met kleurrijke jachthavens, boottochtjes en zonovergoten terrasjes aan de waterkant. Heerlijk om langs te fietsen door het groene Dijleland.



Africa POP-UP MUSEUM

Het wereldvermaarde Africamuseum, de ode van Leopold II aan 'zijn' Afrika, is tijdelijk dicht. Maar niet gesloten! Terwijl de hele museumsite in Tervuren een grondige renovatie doormaakt, gaan de workshops, rondleidingen en andere activiteiten gewoon door. Soms op verplaatsing, soms midden tussen de stellingen en werkzaamheden. De topstukken maken een wereldreis langs andere musea en tentoonstellingen in New York, Parijs, Los Angeles en elders. En de wereldberoemde eyecatchers? Die duiken op de meest onverwachte plekken op.

Leuvensesteenweg 13, 3080 Tervuren | 02-769 52 11
ticket@africamuseum.be | www.africamuseum.be

OLIFANT

Publiekstrekker nummer 1, de olifant, gaat voor het eerst sinds 1959 op reis. Hij heet nu de bezoekers van Technopolis in Mechelen welkom. Eigenlijk zijn het twee olifanten want de ivoren slagtanden zijn afkomstig van een ander dier. Hij kreeg intussen ook een naam: Hannibal.



PRAUW

De 22,5 meter lange prauw waarmee Koning Leopold III in 1957 Congo bezocht, staat in het Legermuseum in Brussel.



OKAPI'S

De familie Okapi verwelkomt de bezoekers in de inkomhal van de Regie der Gebouwen, de bouwheer van de renovatie, aan de Gulden-vlieslaan in hartje Brussel.



SPLEETROM

De prachtige spleetrom in de vorm van een gestileerde antilooop kwam naar Tervuren in 1897. Hij kreeg onderdak in het Museum voor Natuurwetenschappen in Brussel.



PIETER PAULUSWANDELPAD

'MERKWAARDIGE GEBOUWEN VAN DE BRABANTSE KOUTERS'



Je vertrekplaats is Hof ten Hemelrijk, een van oorsprong 15^e-eeuwse hoeve die vandaag dienst doet als gemeenschapscentrum van Opwijk. Een stevige wandeling brengt je langs de merkwaardige gebouwen van dit stukje Brabantse Kouters. De Sint-Pauluskerk werd door de Geuzen verwoest en 400 jaar geleden heropgebouwd, ongeveer even lang geleden als de Oude Pastorie. Veel recenter is de moderne Sint-Pauluskapel uit 1970 en de bakstenen watertoren uit 1954. In het dorp Mazenzele zie je wat er nog rest van de Koutermolen. De molenkap en de wicken werden al in 1916 verwijderd. De Sint-Pieterskerk van Mazenzele met een merkwaardige 13^e-eeuwse toren is het verste punt, vanaf hier ga je terug. Je komt nog langs de Klinskapel die herinnert aan de tijd dat de pest de helft van de bevolking uitroeide, het beboste Perreveld en het imposante klooster van de Zusters van Sint-Vincentius.

Het Pieter Paulus wandelpad is 11 km lang. Je vindt een volledige beschrijving op www.toerismenvlaamsbrabant.be.



Gildekonin

Mazenzele De Dries



Park Ten Hemelrijk



ZUUNBEEKROUTE

'PAJOTSE DORPES, HOEVES EN KASTELEN'



Je vertrekpunt is het dorpsplein van Gaasbeek, een van die bekoorlijke kleine dorpen in het Pajottenland. Je fietst meteen het glooiende landschap in, voorbij het indrukwekkend grote Hof te Bree-Eik, tot in het gehucht Kestergat. 'Gat' heeft hier dezelfde betekenis als het Engelse 'gate', want het gehucht geeft toegang tot het dorpje Kester. Als je uit de vallei bent geklommen, word je getraakteerd op een wijds vergezicht over het Pajottenland. Tel de kerktorens spitsen eens? Je ziet die van Heikruis, Bogaarden, Bellingen, Pepingen en de abdijhoeve van Cantimpré. Na nog een tiental kilometers over de Pajotse heuvels rij je de Zuunbeek over en plots krijg je het prachtige Kasteel van Gaasbeek in het vizier. Oorspronkelijk werd het gebouwd door Godfried van Leuven rond 1235, maar de burcht werd enkele keren verwoest en weer opgebouwd. Markiezin Arconati Visconti gaf het kasteel pas een eeuw geleden zijn huidige, sprookjesachtige inrichting. Aan de overzijde van de Kasteelstraat prijkt Kasteel Groenenberg.

Zin in meer fietsplezier?

Met de Fietskaart

Vlaams-Brabant kan je

eindeloos knooppunten

combineren. Te koop via

www.toerismevlaamsbrabant.be/publicaties

De Zuunbeekroute is 25 km lang en volgt de knooppunten van het Fietsnetwerk Vlaams-Brabant. Vertrek op het dorpsplein van Gaasbeek en volg de knooppunten 23 - 71 - 72 - 27 - 26 - 58 - 57 - 12 - 13 - 24 - 23



Vijf tips om het Hageland te beleven

De wijn, de heuvels, de hartelijke dorpen en bruisende provinciestedjes, het fiere Kasteel van Horst midden in het groen. Het Hageland is de bovenste beste buur van de Groene Gordel, een prachtig glooiend wandel- en fietsland.

Open de kasteelpoort

Heldhaftige ridderverhalen, romantische bals, duistere legendes. Het Kasteel van Horst buikt van de fantastische verhalen. Volg het spannende familieparcours door de gangen van het kasteel en laat de bewoners zelf hun geschiedenis in geuren en kleuren vertellen. Met toffe ontdekpdrachten voor kinderen, papa's, mama's én grootouders.

Klik naar kasteelvanhorst.be.



Te voet naar Scherpenheuvel

Ga eens op bedevaart, maar niet zomaar eentje. De absolutieklasieker onder de bedevaarten: te voet naar Scherpenheuvel. Vanuit Leuven doe je het in één stevige dagtocht, of kies voor twee dagen met een overnachting in een gastvrije B&B. Te voet en met de rugzak leer je de streek en de mensen pas echt kennen.



Diest, tussen stad en stilte

Maak een citytrip naar Diest, dat zweeft tussen stad en stilte. Het ene moment kuier je door een gezellig drukke winkelstraat vol kleurrijke winkels, een ogenblik later overvalt je de goddelijke kalme van het middeleeuwse begijnhof. En op een vingerknip van het stadscentrum vind je de mooiste natuurdomeinen, beboste heuvels en pure stiltegebieden.

www.toerismediest.be.



Volg de edele stenen

De mooiste gebouwen van het Hageland werden opgetrokken met de stenen die in de ondergrond zitten: Gobertange, ijzerzandsteen, tufsteen, kwartsiet. Onze sportieve tip: volg de Stenen- en Getefietsroute.

Vraag de gratis fietsflyer van de Stenen en Getefietsroute via toerismevlaamsbrabant.be of download op www.routeyou.com.

Rollen door holle wegen

Huur een tandem, driewielers of een andere aangepaste fiets in Provinciedomein Het Vinne in Zoutleeuw en volg één van de toegankelijke routes door de streek. Ook het avontuurlijke domein zelf is toegankelijk: mensen met een beperking kunnen helemaal gratis een wombat huren. Dat is een rolstoel voor alle terrein waarvoor een beetje modder of een hobbelig pad geen hindernis is.



TIP

Laat je nog meer inspireren voor een trip naar het Hageland, en vraag het nieuwe Hageland Magazine in jouw toeristisch infokantoor of via www.toerismevlaamsbrabant.be/publicaties.





2014-18
100 jaar Grote Oorlog

Onderweg naar Flanders Fields

LEUVEN MARTELAARSTAD

DRIE VLAAMSE MARTELAAR- STEDEN

Leuven, Aarschot en Dendermonde hebben het ergst geleden onder de gruweltocht van de Duitsers door ons land. Zij worden daarom de Martelaarsteden genoemd en de herdenking van WO1 gaat hier zeker niet onopgemerkt voorbij.

Wil je weten wat er op het programma staat? Klik dan naar martelaarsteden1914.be.

TIP

In de nacht van 25 op 26 augustus 1914 brandt Leuven. Meer dan 1000 huizen gaan in vlammen op en meer dan 200 burgers worden vermoord. Het project Onderweg naar Flanders Fields herdenkt deze oorlogsgruwel.

"Niets zo symbolisch als boven op de universiteitsbib naar het heropgebouwde Leuven kijken"



De Brand van Leuven is een desastreuze wraakactie van de Duitse troepen na een schietincident aan het Stationsplein, vandaag het Martelarenplein. Na drie dagen plundering blijft er van Leuven niet veel meer over. Het stadhuis komt wel ongeschonden uit de brand, hier hebben de Duitsers hun hoofdkwartier ondergebracht. Andere historische gebouwen blijven niet gespaard: de universiteitsbibliotheek aan de Naamsestraat wordt vernield, samen met 300.000 boeken en manuscripten.

De Bibliotheekstoren

Na de oorlog bouwen de Amerikanen onder impuls van toenmalig toekomstig president Herbert Hoover een nieuwe

universiteitsbibliotheek aan het Mgr. Ladeuzeplein. De bib is ook vandaag nog een belangrijk symbool van de oorlogsellende maar ook van de wederopbouw van de stad.

In dit herdenkingsjaar moet je de toren zeker bezoeken. Je steile klim wordt onderbroken door een permanente, boeiende evocatie. Die laat je de oorlogsgruwel van de Eerste en de Tweede Wereldoorlog herbeleven, en ook de internationale solidariteit die nadien telkens tot stand kwam. Het letterlijke hoogtepunt is een buitenbezoek aan de toren met een prachtig uitzicht over de stad.

Ravage

Mensen zijn het eerste slachtoffer van oorlog, maar ook kunst en

cultuur zijn al te vaak het doelwit. De vernieling raakt een bevolking tot in haar ziel. De brand van Leuven en de universiteitsbibliotheek vormt het vertrekpunt van de tentoonstelling 'Ravage, kunst en cultuur in tijden van conflict' waarin oude meesters en hedendaagse kunstenaars hun visie geven op de vernielzucht. Het is de eerste keer dat een tentoonstelling heel M – Museum Leuven inpalmt.

Het project Onderweg naar Flanders Fields heeft nog veel andere herdenkingsevenementen op touw in Leuven. Een greep uit het aanbod: een lichtspel op de gevels van de universiteitsbibliotheek, een openlucht tentoonstelling met foto's van de Brand van Leuven, een

gegidste rondleiding, dagtrips en voordelige hoteldeals. En met een nieuwe app kan je met je smartphone op pad door Leuven en de brand en vernielingen herbeleven.

Niet te missen is de opvoering van het Requiem van Mozart in een nieuwe compositie van Piet Swerts onder leiding van Fred Brouwers op het Mgr. Ladeuzeplein, gevolgd door een lichtspel op de gevels van de universiteitsbibliotheek. Ook in Aarschot, die andere Vlaams-Brabantse martelaarstad, volgt er een lichtspektakel na een concert van het koor Scala.

www.mleuven.be
www.leuven1914.be

COMING SOON SPOREN VAN DE GROTE OORLOG

01 OORLOGSMARS De GR-route door het Hageland en het Dijleland (128km) brengt de langeafstandswandelaar langs sporen van de Eerste Wereldoorlog. De bijhorende wandelgids vertelt je over het oorlogsgeweld in dit mooie, glooiende landschap.

www.groteroutepaden.be

02 VANAF 10 JUNI.

BELEVINGSCENTRUM WOI

Hoe leefden de mensen onder de Duitse bezetting? Hoe is het zover gekomen? Hoe verwerkten de mensen het geweld? Dat ontdek je in het ursulinenklooster in Tildonk dat als een spannend belevingscentrum over de Eerste Wereldoorlog is ingericht.

03 FIETSRUTES Ga met de fiets op zoek naar sporen en verhalen van de Eerste Wereldoorlog. De fietsroute Dijlelijn is 91 kilometer lang, de route Getelijn is 69 kilometer. Onderweg vertellen infoborden de oorlogsgeschiedenis van de streek.

www.vlaamsbrabant14-18.be

04 TOEN LEVEN OVER-

LEVEN WAS Van augustus tot november 2014 reist de tentoonstelling 'Toen leven overleven was' door de elf gemeenten van de Brabantse Kouters. Bovendien nemen drie nieuwe fietslussen je mee langs plaatsen in de streek die herinneren aan de oorlogsjaren.

toenlevenoverlevenwas.be



LEUVENS LENTEGEVOEL



De lente begint pas echt als de terrasjes in Leuven weer vollopen. Stap samen met de Leuvenaars de fiets op en trek het prille groen rond de stad in. De benen strekken zodat je ze tijdens de zomer van Leuven helemaal kan losgooien.



DE BENEN STREKKEN

Wat doen de Leuvenaars nadat ze het frisse lentelicht hebben gevangen op een zonnig terras? Dan gaan ze de fiets op, want de roep van de groene regio rond de bruisende provinciehoofdstad is onweerstaanbaar. Vraag de gids bij Toerisme Leuven, er staan vier prachtige fietslussen in op het Fietsnetwerk Vlaams-Brabant.

Vanuit Leuven de Hagelandse Heuvels in (36 km) brengt je langs de abdijen van Vlierbeek en 't Park naar het fabelachtige Kasteel van Horst. **Op zoek naar Rock en devotie** (42 km)

leidt je via de autovrije jaagpaden van het Kanaal Leuven-Dijle helemaal tot in Tremelo, Kampenhout en Werchter. Bezoek het Damiaanmuseum en het belevingscentrum Rock Werchter X. De route **Prinsheerlijk van Leuven naar Tervuren** (48 km) volgt de Dijlevallei naar prinselijke kastelen en het koninklijke Africamuseum in Tervuren. **Duik van de stad het bos in** (31 km) gaat het groen van het Heverleebos en Meerdaalwoud in. Daar leven de kinderen zich uit op de gekste klim- en klautertuigen.



PickNick in het Park



Marktrock



Beleuvenissen



Hapje Tapje



Openluchtfilm



ZOMERS LEUVEN LEEFT

Helemaal opgewarmd? Dan ben je klaar voor de zomer van Leuven. Die trapt af met het spetterende openluchttheaterfestival **Leuven in Scène** op 11, 12 en 13 juli. Op alle pleinen van de stad is er dan sfeer, spektakel en circus te beleven.

Wat volgt zijn beproefde ingrediënten. Tijdens **Beleuvenissen** – op vrijdag 18 en 25 juli en 8 augustus – wandel je van plein naar plein om gretig en gratis te proeven van live muziek.

Nieuw dit jaar is het dansplein op de Vismarkt. Tijdens de vrijdagavonden van **Beleuvenissen** klinkt er swingende muziek, telkens in een ander thema, waarbij je niet kan blijven stilstaan.

Het weekend van 1 augustus is voorbehouden voor het eigenzinnige cultuurprogramma van **M-idzomer**, de culinaire proevenmarkt Hapje-Tapje en het supergezellige PickNick in het Park.

Op warme zomeravonden hoef je in Leuven geen mufte bioscoopzaal op te zoeken. Op verschillende plaatsen in de stad kan je naar de mooiste openluchtfilms kijken.

Tijdens **Marktrock** – het weekend van 15 augustus – verandert de binnenstad van oudsher in het indrukwekkendste festivaldecor ter wereld.



DE ZOMER IN LEUVEN wil je niet missen! Ga een lekker lang weekend want de hotels pakken uit met een voordelige 3=2 actie. Drie nachten logeren, slechts twee betalen.

Toerisme Leuven | Naamsestraat 3, 3000 Leuven
+32 16 20 30 20 | toerisme@leuven.be | visitleuven.be

2+1
NACHT
GRATIS



Draven door de Dijlevallei

Zadel je paard en volg ons op het Teusserspad door de groene Dijlevallei. Want hier kan je volop galopperen op brede zandwegen, de geur van duizenden bosanemonen opsnuiven en onderweg duizend jaar oud erfgoed bewonderen.

De tocht start aan de Landelijke Rijvereniging De Centauren in Meerbeek, waar je je paardentrailer en wagen kan parkeren. Al meteen gaat de route de velden in van het Brabants leemplateau richting de Boven-

RUITER- EN MENROUTE TEUSSERSPAD

berg in Herent. Even volle galop en dan rustig het Bertembos in. In de loop van de tweede helft van april kleurt het bos zachtwit van de bosanemonen. Even gaat het door de dorpskern van Bertem maar dan is het open veld tot Korbeek-Dijle. Na een flinke galop kondigt de toren van de neoromaanse Sint-Bartholomeuskerk zich aan. De moderne glasramen en het zestiende-eeuwse retabel zijn een stop waard. En als je dan toch bent afgestegen kan je evengoed wat verderop aan de Dijle even pauzeren. Je bent nu halverwege en - in het weekend - kan je op het terras van The Shelter iets eten of drinken met zicht op de prachtige Dijlevallei.

Veronalegende

Nu de zadelpijn is weggeëbd kan je je paard opnieuw volop de sporen geven tussen akkers en weilanden, richting Leefdaal.

Maar niet te snel of je bent de kleine Sint-Veronakapel zo voorbij. De oudste delen van deze pittoreske kapel zijn liefst 1100 jaar oud. Volgens de legende is de kapel de begraafplaats van de heilige Verona, een Duitse keizerin uit de negende eeuw. In 1951 legden onderzoekers een stenen sarcofaag uit die tijd bloot, maar er lagen geen resten in. Een mysterie.

Even moet je het geruis van de E40 erbij nemen, voor je weer in alle rust het golvende landschap richting Meerbeek door draaft.

22 KM

Vertrek: LRV De Centauren, Meerbeek | Download de routekaart, een wegbeschrijving en gps-bestanden via toerismevlaamsbrabant.be/paardentoeisme.



Rollen door de bossen

TOEGANKELIJKE WANDELPADEN IN MEERDAALWOUD

Het tweelingbos Meerdaalwoud en Heverleebos is een machtig loofbos van 2000 hectare groot. Een groene long op amper drie kilometer van de Grote Markt in Leuven. Een wandel- en jogparadijs ook waar je uren kan verdwalen in het groen. Niets voor ouders met kindervagens of mensen in een rolstoel, denk je dan. Maar hier kan je voluit rollen door de bossen. Aan De Speelberg – het epicentrum van bosbeleving – vertrekt een boeiend pad van vier kilometer dat je met de rolstoel of buggy gemakkelijk kan bewande-

Een fikse boswandeling loopt op wietjes in het Meerdaalwoud en Heverleebos. Hobbelige bospaden zijn geen sinecure met kinderkoets of rolstoel maar in dit magnifieke boscomplex lukt het wel.

len. Parkeer hier je auto en ga de Weertse Dreef in die het bos netjes doormidden snijdt. Na een kilometer draai je de Nethensebaan in.

Opgepast, militairen!

Kijk niet te verbaasd als enkele norse soldaten je nauwlettend in het oog houden, want achter de omheining ligt mi-

litair domein. De putten en wallen die je ziet zijn er niet natuurlijk gekomen: tot 1976 schrikte het leger het bosleven geregeld op door oude munitie gecontroleerd tot ontploffing te brengen. Vandaag zijn die putten een bron van leven. Een rolstoelvriendelijk pad leidt je naar een leerrijke observatiepost van waar je dit

kraterlandschap nog beter ziet. De kaarsrechte Everzwijnbaddreef en de Herculesdreef brengen je terug aan de Speelberg. De geknipte plek om na te genieten met een picknick, terwijl je de bloeiende heide bewondert. Je kan hier zelfs de barbecue aansteken, en terwijl het vlees gaart kunnen de kinderen het speelbos verkennen. Zelfs aan de viervoeter is gedacht, die kan vrijuit hollen in de hondenlosloopzone.

Arboretumpad

Aan de andere kant van het bos-complex kan je met de rol-





WOUDWEETJES



Dikke eik

De dikste boom van het Meerdaalwoud is de 'dikke eik' aan de Kanseliedreef. Hij heeft een omtrek van 5,4 meter en is 340 lentjes oud. Aan de Grezweg staat een beuk die ongeveer even dik is, maar slechts de helft zo oud.

Meerdaalwoud

Het bosreservaat in het zuidelijke puntje van het Meerdaalwoud is de thuis van het vliegend hert en de vuursalamander. Je vindt hier ook de enige populatie wilde appel van heel Vlaanderen.



Kamperen

Een tent opzetten in volle natuur? Aan de rand van het Meerdaalwoud mag je lekker primitief kamperen in de bivakzone.

Houten beelden

Beeldhouwer Ad Wouters maakt van de afgestorven ciken in het woud de mooiste houten beelden. Reuzen, uilen, kabouters en fantasievolle dieren die over het bos waken.

Everzwijnbad

In het speelbos Everzwijnbad – hartje Meerdaalwoud – kan je een houten slang van wel dertig meter lang beklimmen, reuzenmikado spelen, een klimbrug bedwingen en veel meer. Ook voor volwassenen.



stoel ook het arboretum verkennen. Het 1,2 kilometer lange arboretumpad slingert zich tussen meer dan 300 verschillende struiken en bomen. Dit levende museum werd in 1930 aangelegd om te onderzoeken hoe uitheemse bomen hier groeien. Ze zijn hier heel graag, weten we nu, net als elke bezoeker.

Afspraak aan onthaalzone De Speelberg aan het kruispunt van de Weertsedreef en de Herculesdreef in Sint-Joris-Weert.
www.meerdaalwoud.be



De Minnebron

De Minnebron is één van de laatste natuurlijke bronnen met drinkbaar water in Vlaanderen. De volksverhalen willen dat wie van de bron drinkt, binnen het jaar zal trouwen.

LOGIES DIE TOT DE
VERBEELDING SPREKEN

LOGIES MET EEN VERHAAL

De zachte dromen komen vanzelf in de Groene Gordel: de fantasievolle verhalen vallen maar te plukken in de sfeervolle B&B's.

Logeer als een echte prinses op het domein van de grafelijke familie de Limburg Stirum. Een zeventiende-eeuwse papiermolen is nu een knap gerenoveerd gastenverblijf met zeven kamers. Gast- en kasteelvrouw Katia della Faille richtte de kamers in naar haar eigen stijl, en dat is stijlvol, eigentijds strak en met milieuvriendelijke materialen. Op een kasteeldomein mag je je aan wat luxe verwachten en daaraan ontbreekt het niet. Ontspannen kan in de wellnessruimte met sauna en hamman. Terwijl de warmte de stress verjaagt, kijk je uit over de vijvers van het prachtige domein.

Een historisch weetje: in de serres van het kasteel teelde Felix Sohie rond 1862 de eerste druiven onder glas. De wereldbfaamde tafeldruif was geboren.

Park 7
Kasteelpark 7, 3040 Huldenberg
+32 488 401 577 | www.park7.be
welcome@park7.be



"De eeuwenoude muren vertellen over prinsen, paarden en het plattelandsleven."



De achttiende-eeuwse vierkantshoeve Hof ter Haegen is er eentje met geschiedenis: hier werden een eeuw geleden volop Brabantse trekpaarden gefokt en verkocht. De paarden werden een exportproduct zonder weerga en zetten Vollezele voor elke paardenliefhebber voor altijd op de wereldkaart. De stal waar ooit kampioenen werden geboren is nu de ontbijtruimte. De vijf kamers – weldra negen – zijn genoemd naar geurige bloemen en planten. De lavendelkamer is helemaal aangepast aan rolstoelgebruikers.

Vandaag vind je nog alleen trekpaarden in de weiden van dit mooie stukje Pajottenland. De B&B ligt aan de rand van het stiltegebied Dender-Mark. Het is er heerlijk wandelen en fietsen in de stilte van de natuur en het buitenleven.

Hof ter Haegen Crijnemstraat 10, 1570 Vollezele | +32 474 95 77 58
info@hofterhaegen.be | www.hofterhaegen.be

Het zijn zalige nachten in dit 400 jaar oude boerderijgebouw, omgeven door de wiegende velden van de Brabantse Kouters. Het zicht op het groene platteland is nog hetzelfde, maar het gebouw werd helemaal hernieuwd en omgevormd tot een luxueuze B&B. Verkoeling vind je in het zwembad in de tuin, op kille avonden lonkt het haardvuur in de zitkamer waar een gezellige koloniale sfeer hangt. Van de acht comfortabele suites zijn er twee aangepast voor rolstoelgebruikers.

Green Cottage
Smidsestraat 14, 1785 Brussegem
+32 474 46 10 01
greencottage1785@gmail.com
www.greencottage.be



Schilderachtig wandelen

MAGNOLIAWANDELING IN
DE PLANTENTUIN MEISE

Een magnolia kondigt de prille lente aan. Stel je dan eens voor wat honderden, nee duizenden geurende en kleurrijke magnolia's met die wintermoehheid doen.

KALENDER

21 MAART – 30 APRIL

Magnoliawandeling

ZONDAG 6 APRIL

Meet the artist

ZATERDAG 12 APRIL

Magnoliaworkshop aquarel

ZATERDAG 26 APRIL

Magnoliaworkshop aquarel

ZONDAG 4 MEI

Meet the artist

Nog voor er bladeren aan de bomen zijn, barsten de eerste magnolia's uit hun knop. De grote, sierlijke bloemen zijn heerlijk geurende lentebodes. In de Nationale Plantentuin in Meise omarm je dat lentegevoel tijdens de Magnoliawandeling. Je wandelt van de ene bron van kleurrijke energie naar de andere, van gecultiveerde soorten naar wilde soorten. Het zijn kleine kunstwerken waaruit grote kunstenaars hun inspiratie putten. Zoals André Van Schuylenberg, die dit jaar de Magnoliawandeling opfleurt met indrukwekkende schilderijen van ... jawel, magnolia's.

'Immens positief gevoel'

André en magnolia's hebben dezelfde missie: mensen blij maken met schoonheid. 'Na de bankencrisis was ik dat negatieve gevoel dat overheerste zo beu. Ik wilde de mensen overladen met een immens gevoel van positivisme', lacht hij. 'Die vond ik in magnolia's. Het licht, hun japonistische uitstraling, hun energie. Ze zijn zo mooi

maar ook zo fragiel. Als het nog een keertje te laat vriest, zijn alle bloemen stuk.'

Die energie hadden de boeddhistische monniken duizend jaar geleden al ontdekt. Ze verspreidden de magnolia als tempelboom in heel Azië. De naam Magnolia werd pas in 1703 officieel aan dit plantengeslacht gegeven om de Franse plantkundige Pierre Magnol te eren.

Workshop

De kunstenaar maakte met olie verf een krachtige reeks van



roze magnolia's tegen een helderblauwe achtergrond. Aparte panelen die samen een groot, twaalf meter lang magnoliaveld vormen. Hij toont ook aquarelwerk. Op zondag 6 april, 4 mei en 1 juni vertelt André Van Schuylenberg je graag meer over zijn werk tijdens een rondleiding. Raak je zelf in een kunstige bui door al die kleuren? Op zaterdag 12 en 26 april kan je een magnoliaworkshop aquarel volgen met de kunstenaar zelf.

www.plantentuinmeise.be

"Magnolia's hebben een missie: mensen blij maken met schoonheid"



MAGNOLIA'S
IN WESPELAAR

De mooiste en misschien wel grootste magnoliaverzameling ter wereld vind je niet in het verre China of Noord-Amerika, maar in het arboretum van Wespelaar. Van de eerste soorten die rond 1700 vanuit Noord-Amerika ons bereikten tot de diepgele Magnolia Daphne die in Wespelaar zelf werd gecultiveerd en benoemd. Het arboretum telt niet minder dan 324 verschillende soorten, verspreid over de magnoliaweide van het 20 hectare grote park. De hele plantencollectie telt 2000 verschillende soorten planten en bomen. Het is de privécollectie van burggraaf Philippe de Spoelberch, een gepassioneerend dendroloog.

www.arboretumwespelaar.be



PLAN ALVAST JE BEZOEK AAN DE GROENE GORDEL!



TOERISTISCHE DIENSTEN

TOERISME VLAAMS-BRABANT

Provincieplein 1, 3010 Leuven
T +32 (0) 016 26 76 20
E toerisme@vlaamsbrabant.be
www.toerismevlaamsbrabant.be

TOERISME LEUVEN

Stadhuis
Naamsestraat 3, 3000 Leuven
T +32 (0) 2 657 05 20
E toerisme@leuven.be
www.visitleuven.be

BEZOEKERSCENTRUM "DE LAMBIEK"

Gemeenveldstraat 1, 1652 Alsemberg
T +32 (0) 02 359 16 36
E toerisme@beersel.be
www.beersel.be

TOERISME BRABANTSE KOUTERS

Prinsenstraat 22, 1850 Grimbergen
T +32 (0) 02 270 99 30
E toerisme@brabantsekouters.be
www.brabantsekouters.be
www.grimbergen.be

DIENST TOERISME HOELLAART

Gemeenteplein 39, 1560 Hoellaart
T +32 (0) 2 657 05 04
E toerisme@hoellaart.be
www.hoellaart.be

DIENST TOERISME HULDENBERG

Gemeenteplein 1, 3040 Huldenberg
T +32 (0) 02 686 61 65
E toeristisdienst@huldenberg.be
www.huldenberg.be

WITLOOFMUSEUM KAMPENHOUT

Leuvensesteenweg 22,
1910 Kampenhout
T +32 (0) 016 22 33 80
E toerisme@kampenhout.be
E witloofmuseum@kampenhout.be
www.kampenhout.be/toerisme
www.witloofmuseum.be

DIENST TOERISME KORTENBERG UIT-balle

Dr. De Walsplein 30, 3070 Kortenberg
T +32 (0) 02 755 22 82
E toerisme@kortenberg.be
www.kortenberg.be

DIENST TOERISME OVERIJSE

De Vuurmolen
Begijnhof 17, 3090 Overijse
T +32 (0) 02 785 33 73
E Info@overijse.be
www.overijse.be

TOERISME PAJOTTENLAND & ZENNEVALLEI

Historisch Stadhuis
Grote Markt 1, bus 1, 1500 Halle
T +32 (0) 02 356 42 59
E toerisme@halle.be
E pajottenland-zennevallei@halle.be
Kantoor Markevallei, Baljuwhuis
Brusselstraat 1, 1570 Galmaarden
T +32 (0) 54 58 91 67
E markvallei@toerismepajottenland.be
www.toerismepajottenland.be

TOERISME SINT-PIETERS-LEEUV

Gemeentelijk
Toerismebureau Coloma
Jozef Depauwstraat 25,
1600 Sint-Pieters-Leeuw
T +32 (0) 02 371 22 62
E toerisme@sint-pieters-leeuw.be
www.sint-pieters-leeuw.be

TOERISME TERVUREN

Markt 7A, 3080 Tervuren
T +32 (0) 02 766 53 40
E toerisme@tervuren.be
www.tervuren.be/toerisme

BEZOEKERSCENTRUM KASTEEL GAASBEEK

Kasteelstraat 40, 1750 Gaasbeek
T +32 (0) 02 531 01 30
E kasteelvangaasbeek@vlaanderen.be
www.kasteelvangaasbeek.be

VVV TOERISME ZEMST

Sportmonium
Trianondreef 19, 1981 Hofstade
T +32 (0) 015 61 82 22
E toerisme@sportmonium.be
www.zemst.be
www.sportmonium.be

TOERISME DIJLELAND

T +32 (0) 016 31 18 61
E Info@toerismedijleland.be
www.dijleland.be

ABONNEER JE NU GRATIS OP ONZE MAGAZINES



Het Groene Gordel Magazine en het Hageland Magazine verschijnen twee keer per jaar. Abonneer je nu en krijg deze vier leuke magazines vol nieuwe fiets- en wandeltips gratis thuis gestuurd. Vraag jouw gratis abonnement aan op www.toerismevlaamsbrabant.be/abonnement.

ONTDEK OOK ONZE ANDERE PUBLICATIES

Zin om te wandelen of te fietsen? Ontdek dan zeker ook de handige fietsnetwerkkarta en de wandelboekjes met een waaier aan prachtige, uitgestippelde wandelingen.



WWW.MEETINGLEUVEN.BE

Meeting Leuven & Vlaams-Brabant, uw aanspreekpunt voor meetings, incentives, congressen en events in Vlaams-Brabant.



ONLINE ENQUÊTE

OP STAP IN VLAAMS-BRABANT,
WAT VIND JIJ ERVAN?

Toerisme Vlaams-Brabant wil graag weten hoe je je verblijf of uitstap in Vlaams-Brabant hebt ervaren. **Deel ons je bevindingen en/of tips mee via: www.toerismevlaamsbrabant.be/peiling**

DOE MEE
EN WIN
EEN OVERNACHTING
T.W.V. 150 €

Alle publicaties zijn ook verkrijgbaar via
www.toerismevlaamsbrabant.be/publicaties

WWW.TOERISMEVLAAMSBRABANT.BE



Scan deze code en surf
naar de mobiele website.